



Lieve mensen

Als zendeling van de gemeente Nardus wil ik me graag aan u voorstellen. Ik ben Willika Engel en werkzaam als arts. Al sinds kinds af aan is het mijn droom om als zendingsarts in Afrika te werken om daar de mensen te helpen die ziek zijn.

Na 3 jaar in Zuid Afrika gewerkt te hebben in een klein ziekenhuisje (in de publieke sector) in een afgelegen gebied, had ik het verlangen om voor een christelijke organisatie te gaan werken. Door Gods leiding ben ik in Burkina Faso terecht gekomen, een land waarvan ik het bestaan niet kende. Van december 2017 t/m april 2018 ben ik in Burkina Faso geweest om de taal (frans) te leren en stage te lopen in verschillende ziekenhuizen om zo het medische systeem te leren kennen en de ziekten die er voorkomen. In september 2018 ben ik weer teruggekeerd naar Burkina

Faso, nu om er echt aan de slag te gaan.

Ik werk voor de christelijke organisatie Paam Laafi, dit is een ziekenhuisje, opgericht door een christelijke Belgische arts, die zich momenteel specialiseert als chirurg in Duitsland. Het ziekenhuis Paam Laafi ligt ongeveer 10km buiten de hoofdstad in het dorp Niong-Warbin.

Er zijn 2 dokters die bij Paam Laafi werken, een lokale arts en ik. We doen consultaties en lopen visite bij de opgenomen patiënten. Als er geen dokter is doet de verpleegkundige de consultaties, het ziekenhuis is 24h per dag open. Er is een laboratorium, welke nu nog 2x per week open is en we hebben een magazijn met medicijnen, zodat de patiënten gelijk hun medicijnen kunnen krijgen die wij voorschrijven. Verder is er een ruimte voor de tandarts die af en toe komt om patiënten te behandelen en we zijn onlangs gestart met de zorg voor zwangeren en advies over gezinsplanning/anticonceptie. Dit wordt gedaan door een verloskundige en ik zal hier ook mee gaan helpen.

Paam Laafi organiseert ook basisschoolbezoeken (mobiele klinieken). We gaan dan met een team een basisschool bezoeken en daar onderzoeken we alle kinderen, zoals een schoolarts in Nederland. De kinderen krijgen een ontwormingskuur, een tandenborstel en tandpasta en zo nodig andere voorgeschreven medicatie. Als het nodig is verwijzen we de kinderen door naar bijv de tandarts.

Het doel van Paam Laafi is om goede zorg te bieden aan alle mensen, ook aan de armen. De kosten voor de patiënten zijn zo laag mogelijk.

Ik werk zelf op vrijwillige basis voor Paam Laafi en ben voor mijn onderhoud afhankelijk van giften. Ik ga binnenkort verhuizen naar het dorp, zodat ik vlakbij het ziekenhuisje woon. Zo hoop ik goed bereikbaar te zijn voor de patiënten als er iets is en hoef ik niet ver te reizen.

Het wonen in het dorp houdt in dat ik in een klein huisje ga wonen zonder stromend water en de elektriciteit zal van een zonnepaneel gaan komen. Maar dat vind ik geen probleem, ik vind het leuk om te leven zoals de mensen hier in het dorp leven.

Ik hoop veel mensen te kunnen helpen hier in Burkina Faso en ik zie ernaar uit wat God allemaal gaat doen.



Links: Ziekenhuis Paam Laafi.

Rechts: Het onderzoeken van een kind tijdens de mobiele kliniek op een basisschool.

